



Beste ouders,

Misschien vernam je reeds dat we als school in diepe rouw zijn.  
Zaterdag maakte onze kleine Casper De Bruijne  
uit de tweede kleuterklas een ongelukkige val.  
Er kon geen hulp meer baten,  
en Casper overleed nog dezelfde dag.

We wensen de familie alle sterkte toe...

Deze morgen werden alle kinderen op de hoogte gebracht.

Het droevige nieuws werd aan de kinderen vanaf de derde kleuterklas verteld in onze vertrouwelijke Grote Kring.

De kleinsten verwerkten dit verlies in hun eigen klasgroep.

Samen luisterden en keken we naar een passend digitaal prentenboek: 'Ik wil bij jou zijn'.

Bij muzikale klanken volgde een bezinningsmoment en werd een foto van Casper in ons midden gebracht.

Bij de oudere kinderen brachten we met een lied de boodschap "Dood ben ik pas, als jij me bent vergeten".

Om aan te sluiten bij de leefwereld van de kinderen werd gekozen voor het symbool van 'de boom':  
wij lijken als school net een grote boom met stevige takken (klassen) en mooie, unieke blaadjes (de kinderen).

Zoals de blaadjes in de herfst afvallen, zijn wij ook één blaadje van onze boom kwijt, namelijk Casper.

Doorheen de dag trok iedere groep even de natuur in, op zoek naar een mooi herfstblad.

Een blaadje voor Casper...

Vanaf morgen liggen op een herdenkingstafeltje in de Klimklas twee boeken voor Casper. Eén voor de kinderen en één voor volwassenen.  
Ieder die zich betrokken voelt, wordt gedurende de komende twee weken uitgenodigd om in het register een blijk van medeleven te noteren:

enkele troostende woorden, een mooie herinnering, een foto,...

We bezorgen de boeken aan de ouders van Casper.

Kom dus gerust even langs, je bent welkom!

Genegen groet, Ilse De Cnuydt